



Beste Zendingkerkers,

U leest nu Nieuwsbrief nummer 6 van de Zendingkerk in coronatijd. In deze Nieuwsbrief staan onderwerpen die te maken hebben met het kerk-zijn in coronatijd.

Tweewekelijks delen wij informatie met u en versterken wij onze onderlinge verbondenheid. Veel leesplezier gewenst!

Voor contact met de redactie van de Nieuwsbrief kunt u mailen naar: nieuwsbrief@zendingkerk.nl.

Het Nieuwsbriefteam



Stoomgemaal te Putten. (foto 16 juni 2020, Martin van Ee)

EEN BERICHT VAN RAINER WAHL

Diensten

Wij zijn druk bezig om de kerkdiensten ietwat aan te passen aan de vereisten van een uitzending. De spanningsboog kan minder lang worden volgehouden. Zingen is helaas niet mogelijk. Veel van de beleving van een kerkdienst, zoals we hem zijn gewend, gaat verloren.

Het is ook wachten op een verbetering van de apparatuur. Dat scheelt zeker ook. Totdat we weer meer mogelijkheden hebben, heb ik een verkorte liturgie gemaakt met minder liederen, maar één lezing en een kortere preek / overweging.

Het spreekt vanzelf dat we graag horen hoe dit bij u overkomt. En uiteraard zijn gastpredikanten vrij om de meer uitgebreide liturgie aan te houden.

Vakantiediensten: “Lieve deugd!”

De voorbereiding voor de vakantiediensten is in volle gang. Thema: ‘*Lieve Deugd!*’.

Heleen Bakker en de dominees Jan de Pagter en Rainer Wahl zijn in deze periode het preekteam. Ook de kinderen zijn hierbij betrokken.

De diakenen hebben per specifieke deugd een project uitgezocht dat we kunnen ondersteunen. Zo komen ‘woord en daad’ helemaal samen!

Een mooie psalm waarin de wijsheid van de deugden naar voren komt, is psalm 85. Daarvan de berijmde versie in de verzen 3 en 4. Zij zijn verbonden met een visioen, het visioen van een land ‘waar goedheid trouw ontmoet, het recht de vrede met een kus begroet’. Dat is het beloofde land. Dit gaat niet alleen over gedrag. Dit gaat ook over een samenleving, een rechtsstaat! Voorwaar, een kostbaar goed. Al die dingen komen tot bloei, waar God zijn voetstap richt, zodat wij dit spoor kunnen volgen.

Meeleven

Een tweede zaak is, dat we heel graag met elkaar meeleven. Daartoe zijn gegevens nodig die we met elkaar delen. We hebben tijdens het opstarten van deze digitale nieuwsbrieven er niet aan gedacht, dat we daar uitermate voorzichtig mee moeten zijn. Ergens slingeren we deze gegevens het wereldwijde web in en dat kan natuurlijk niet.

We hebben besloten, dat er geen pastoraal gedeelte op de website komt. Dit geldt voor deze nieuwsbrief en ook voor Contact. Via e-mail ontvangt u deze gegevens wél.

Eind van de maand komt Contact uit waar ik pastorale gegevens in zal vermelden.

Wat ik hier wel wil doorgeven:



Jan Koen is afgelopen Pinksteren (31 mei) 90 jaar oud geworden. Hartelijke gefeliciteerd. Hopelijk kon hij er toch een feestje van maken ondanks de beperkingen van deze crisistijd.

Alle Goeds en een hartelijke groet,
Rainer Wahl

(Rainer Wahl heeft vakantie tot 29 juni 2020)

ZOMERSPECIAL; OP REIS IN EIGEN TUIN



“Terug naar de natuur, de mens moet met de natuur zijn, niet tegen”. Rousseau zei het al, eeuwen geleden. Geef je eraan over, duik erin en geniet. Het stoepje af en de tuin in of het balkon op! Daarbij het advies van het RIVM om geen verre reizen te maken. Dat blijkt geen straf te zijn, want het wordt een te gekke wereldreis. Een wereldreis 2.0, waar lokaal het nieuwe normaal is.

Ik zie Afrikaanse lelies, Kaukasische vergeet-me-nieten, Oost-Indische kers, Pyreneese ooievaarsbek, Indisch

bloemriet, Duitse knoliris, IJslandse klapproos en Frans raagrass. Vergeet ik nog de Alpendistel. Een groene reis op de vierkante meter. Je hoort vogels, ziet wolkenluchten en ruikt rozen. Je voelt de hele schepping samengebald, gewoon zomaar in de achtertuin. Elke boom wuift met zijn eigen bladerdos en iedere plant geurt naar zichzelf.



Even op adem komen met Willem Barnard:

**“De grandioze bloemen,
de bloemen bij de vleet,
met schitterende kronen,
als koningen gekleed”.**

(Lied 979 uit het Liedboek)



Mooie dichtregels, maar er moet wel gewerkt worden. Down to earth. Daar is de mens goed in. Met bewondering en passie alleen groeit er niet veel. Ik tuin erin. Op de knieën ga ik in mijn tuin; strijk z'n stekels glad en verdoezel z'n zwakke plekken. Oftewel: met een bos op m'n wangen haal ik zevenblad zeven maal weg, steek ik weegbree uit.

Reikhalzend kijk ik uit naar de jonge sla, in september. Hollandse sla, geplant door Rutger Kopland. Eigen land is ook een reis waard.

Er is nog toekomst genoeg, met Rousseau als reisleader.

Titia Dijk-Gilhuis

NIEUWS VAN DE DIACONIE

Hulpdienst Zendingkerk: Voor praktische hulpvragen kunt u ons bellen, appen of mailen: tel. 06-22389790 of hulpdienstzendingkerk@gmail.com



Diaconale collecten

U kunt uw gift voor de collecten overmaken naar rekeningnummer **NL71INGB0006928325** van de Oecumenische Vereniging van de Zendingkerk o.v.v. gift collectes juni 2020. Uw gift wordt evenredig verdeeld over de projecten. U kunt natuurlijk ook een rechtstreekse gift naar één of meerdere projecten overmaken.

Alvast heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage!

Wekelijkse diaconiecollectes

Zondag 21 juni 2020: KIA Colombia

Opvang en hulp voor ontheemden in Bogota



Foto: Kerk in Actie

In grote delen van Colombia is geen sprake van vrede. Er worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Samen met lokale partnerorganisaties helpt Kerk in Actie hen om in de stad een nieuw bestaan op te bouwen.

NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Werelddiaconaat juni.

Zondag 28 juni 2020: KIA Nederland

Vakantiepret voor kinderen in armoede

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Daarom steunt Kerk in Actie lokale diaconieën in hun werk voor kinderen en armoede, met advies en informatie of met rugzakjes die ze kunnen vullen met leuke zomerspulletjes.

NL89 ABNA 0457457457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. Collecte Diaconaat zomer



Foto: Kerk in Actie

Diaconale maandcollecte in juni

Aanschaf van verse producten voor de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten



De diaconale maandcollecte is in de maand juni bestemd voor de aanschaf van verse producten voor de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten.

Meer informatie hierover staat in [‘Contact’, nummer 4, 2020.](#)

U kunt uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL 71 INGB 0006928325 van Oecumenische Vereniging de Zendingskerk of rechtstreeks aan de voedselbank, bankrekeningnummer NL 79 RABO 0161401880, onder vermelding van “aanschaf verse producten”.



Doneer aan de wandelestafette op de Dag van de Vluchteling!!

Op 21 juni a.s. organiseren we een wandelestafette voor Stichting Vluchteling. Dit als alternatief voor de Nacht van de Vluchteling die dit jaar niet massaal gelopen kan worden. Vanaf zonsopkomst 5.00 uur t/m 17.00 uur willen we vanuit de Zendingskerk met verschillende twee- of drietallen of gezinnen die in één huis wonen, steeds één of twee uur wandelen voor de Dag van de Vluchteling. In totaal hebben zich zo’n 40 personen hiervoor opgegeven in leeftijd variërend van 3 jaar tot ruim 80 jaar.

U kunt ons nog sponsoren! Een donatie aan het team van de Zendingskerk kan via:

<https://www.nachtvande vluchteling.nl/team/zendingskerk-ermelo/doneren>

UIT HET MODERAMEN

We houden afstand, maar wanneer mogen we weer naar de kerk!

Velen van u hebben intussen gereageerd op de vraag of u van plan bent om deze zomer naar de kerk te komen. Hartelijk dank hiervoor!

Zoals het er nu uitziet, mogen we weer op zondag 5 juli a.s.

Aanmeldingen om weer naar de kerk te willen gaan

Op het moment van schrijven heeft ruim 30% van de aangeschrevenen gereageerd, waarvan 50% graag zo vlug mogelijk weer naar de kerk wil en 50% voorlopig nog niet.

Als u nog niet heeft gereageerd, maar wel naar de kerk wilt, dan kunt u dit nog tot en met 25 juni a.s. melden bij de scriba (scriba.zendingskerk@gmail.com).

Wekelijks aangeven of u wilt komen

Diegenen die aangegeven hebben nu wel weer naar de kerk te willen, ontvangen elke week op maandag een mail voor het reserveren van een plaats voor de daaropvolgende zondag. Waarschijnlijk kan niet iedereen al de eerste week geplaatst worden.

U kunt zich iedere week opnieuw opgeven; maar wanneer u al een keer geweest bent en anderen nog niet, gaan anderen voor.

Alleen wanneer u geplaatst wordt krijgt u een bevestiging van 'WELKOM'.

Het gaat wel iets anders dan gebruikelijk

De materialen die besteld zijn om de route aan te geven zijn nog niet ontvangen, maar het is nog geen 5 juli. En de protocollen zijn gereed!

Wanneer u in de hal van de kerk komt, vindt u daar niet meer de kaart voor bij de bloemen en ook niet het voorbedenboek. Vanuit de PKN wordt afgeraden deze neer te leggen. Er is wel een kaart bij de bloemen die in de consistorie getekend wordt door voorganger en dienstdoende ambtsdragers met eigen pen.

Kerk open buiten kerktijden

Er is al meerdere keren gevraagd of de kerk ook in de week een keer open kan zijn om een kaarsje aan te steken of te mediteren in de stilte van ons mooie kerkje. Daar willen we graag gehoor aan geven, maar u begrijpt dat daar gastheren en/of -vrouwen voor nodig zijn.

In verband met de tijd waarin het virus blijft hangen, is er gekozen voor de woensdagmiddag van b.v. 15.00 uur tot 16.30 uur. Wanneer er genoeg meldingen zijn, is het mogelijk om de kerk tevens op woensdagavond een uur open te stellen, zodat mensen die elders werken ook in de gelegenheid zijn een kaarsje aan te steken.

U kunt zich aanmelden bij de scriba: scriba.zendingskerk@gmail.com

Vriendelijke groet,

Margot Sants-Kottman